



*Bemoediging
voor moeilijke
dagen*

HOBBELS

brengen je omhoog

Warren W. Wiersbe

Hobbels brengen je omhoog
– *Bemoediging voor moeilijke dagen*
Warren W. Wiersbe

Oorspronkelijke titel:
The bumps are what you climb on
– *Encouragement for difficult days*

This book was first published in the United States by Baker Books,
a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, USA.
Translated by permission

Vertaling: Elza Oudenampsen-Fijnvandraat
Opmaak omslag en binnenwerk: AmpsenDesign, Apeldoorn

ISBN 9789492234988
NUR-code 707

Copyright © 2025 Grace Publishing House
www.gracepublishinghouse.com

De Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld,
ontleend aan de Herziene Statenvertaling,
© Stichting HSV 2016. Alle rechten voorbehouden,
© Stichting HSV en uitgeverij Jongbloed – Leeuwarden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze – hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere wijze –
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD

Voorwoord	9
1. Hobbels brengen je omhoog	11
2. God regeert	14
3. In drie richtingen kijken	19
4. Nooit verlaten	24
5. Voortdurende zorg	29
6. Danken in alles	34
7. Depressie overwinnen	39
8. Ontkoming of vervulling?	44
9. Teleurstellingen doorstaan	49
10. Onder Zijn vleugels	55
11. Honing uit de rots	60
12. Volhouden in moeilijke omstandigheden	65
13. De oven van pijn en lijden	71
14. Na de overwinning	76
15. Blauwdruk voor leiding	81
16. Drie kenmerken van gebed	86
17. Kracht om door te gaan	91
18. Overwinning over angst	95

19. De weversspoel	100
20. Hulp, hoop en geluk	105
21. De eeuwige Bemoediger	109
22. Grote lessen leren uit kleine dingen	114
23. Vergeven is heilzaam	119
24. Kijk naar de mogelijkheden	124
25. Drie schatten	129
26. Breng vreugde in je leven	133
27. Goddelijke hulpbronnen	139
28. Rijkdom die echt telt	143
29. Geef mij deze berg	148
30. Tevredenheid leren	153

11

HONING UIT DE ROTS

In Psalm 81:17 belooft God Zijn kinderen dat Hij hen zal verzadigen met ‘honing uit de rots’. We weten natuurlijk dat honing misschien wel het zoetste is wat de natuur kan voortbrengen; en een rots is een van de hardste dingen in de natuur. Het gaat hier dus om zoetheid die voortkomt uit hardheid: ‘honing uit de rots’. Dit is een van Gods beloften en daar mag je voor jezelf aanspraak op maken.

God bedoelt het niet letterlijk in Psalm 81:17, want onze honing komt uit de honingraat of uit een pot. De Heere zegt iets dat veel dieper gaat: ‘Je zult in je leven in moeilijke situaties komen; je zult tegen de rotsen op lopen. Maar laat je niet ontmoedigen: Ik zal je honing geven uit de rots. Je zult zoetheid proeven uit de moeilijke ervaringen van het leven.’

Ik heb me vroeger vaak afgevraagd waarom God de rotsen en stenen niet van het levenspad verwijdert. Niemand van ons vindt het leuk om over hobbelige paden te moeten lopen, en als God echt van ons hield, zou Hij voor ons uit gaan en de rotsen en stenen wegnemen. Maar nu ik geestelijk wat gegroeid ben, besef ik dat God weet wat Hij doet. Jij en ik zijn niet blij met de rotsen, maar we hebben ze toch hard nodig. En ik ben ervan overtuigd dat jij, net als

ik, hebt ontdekt dat de mooiste ervaringen in het leven soms juist te danken zijn aan de rotsen.

Dit gold zeker voor mensen in de tijd van de Bijbel. Ik denk aan de jonge Jozef, die dertien jaar lang alleen maar rotsen leek tegen te komen. Eerst werd hij gehaat door zijn eigen broers. Daarna werd hij als slaaf verkocht naar Egypte. Vervolgens werd hij, omdat hij niet wilde zondigen, in de gevangenis gegooid en schijnbaar vergeten. Het was de ene rotsachtige ervaring na de andere, en er leek geen enkel doel in te ontdekken! Maar toen het voorbij was – toen God Zijn doelen had vervuld – ontdekte Jozef honing uit de rots. Deze moeilijke ervaringen bereidden hem erop voor om Gods dienaar te worden en de tweede heerser over Egypte.

David had vergelijkbare ervaringen. Hij was tot koning van Israël gezalfd, toch werd hij opgejaagd als een misdadiger. Koning Saul haatte hem en probeerde hem te doden. David moest zijn huis ontvluchten en in grotten verblijven. Als er ooit een man door moeilijke tijden ging, dan was het David wel. Ik denk dat David meer dan eens twijfelde en de vijand hoorde fluisteren: 'Het is het niet waard om de Heere te dienen. Waarom geef je het niet op? God beloofde je een koninkrijk, maar je hebt alleen maar rotsen en grotten gekregen.' David gaf het niet op en op een dag gaf God hem honing uit de rots. Veel van de psalmen die ons nu bemoedigen, zijn zelfs voortgekomen uit Davids moeilijke levenservaringen.

Een van de testen van volwassenheid is hoe iemand zijn vreugde in het leven vindt. Sommigen ervaren plezier in het doen van verkeerde dingen, en dat is natuurlijk een bijzonder laagstaande manier van leven. Anderen vinden hun plezier door verantwoordelijkheden en moeilijkheden uit de weg te gaan en een beschut en beschermd leven te leiden. Die benadering van het leven kan mensen nooit sterk en volwassen maken. De volwassen christen zoekt niet bewust moeilijkheden op, maar hij loopt er ook niet voor weg. Hij aanvaardt

ze in de wil van God en vraagt de Heere om hem ‘honing uit de rots’ te geven.

Het is mij opgevallen dat veel psalmen uit drie delen bestaan: verdriet, vertrouwen en overwinning. De psalm begint met verdriet en problemen, en de psalmist roept het uit tot God. Dan wendt hij zijn blik af van zichzelf en zijn moeilijkheden en ziet hij in geloof op tot God. Als hij dat doet, gebeurt er iets wonderlijks: zijn beproeving maakt plaats voor overwinning en zijn zuchten wordt zingen. Hij heeft honing uit de rots ontdekt.

Dit is wat Jakobus ons wil leren als hij zijn brief begint met: ‘Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt; want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt’ (Jak. 1:2-3). Beproevingen werken niet tégen ons, maar juist vóór ons! Jakobus zegt: ‘Loop niet om de rotsen heen, en blijf niet staan wachten totdat God ze wegneemt. Maar zoek naar de honing die zeker uit de rotsen zal komen!’ Paulus zegt hetzelfde als hij schrijft: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 8:28). Hoeveel rotsen we ook tegenkomen op ons levenspad, we kunnen altijd ‘honing in de rotsen’ vinden als we alles overgeven aan de Heere.

Misschien ga je op dit moment door een moeilijke periode. Je bent trouw geweest in je werk, maar je staat vlak voor een rots en de rots gaat niet uit de weg. Vraag God om je de honing uit de rots te geven. Er komt altijd zoetheid uit hardheid als je de situatie in de hand van de Heere legt.

Iedereen gaat op een bepaalde manier met de moeilijke momenten in het leven om. Sommige mensen proberen die te negeren en doen alsof ze niet bestaan, maar dit maakt de moeilijke situatie natuurlijk alleen nog maar moeilijker. Andere mensen geven het gewoon op en verwachten dat hun vrienden hen erdoorheen helpen.

Het is geweldig om vrienden te hebben en er wordt van ons verwacht dat wij elkaars lasten delen, maar we kunnen niet van hen verwachten dat zij voor ons doen wat wij niet voor onszelf willen doen.

Heb je weleens nagedacht over de moeilijkheden waarmee Jezus te maken had toen Hij hier op aarde leefde? Hij werd geboren in een arm gezin en had maar weinig dat Hij Zijn bezit kon noemen. Hij behoorde tot een veracht en verworpen volk, dat in die tijd zuchtte onder de wrede overheersing van een vreemde mogendheid. Telkens als Jezus goeddeed, was er wel iemand die probeerde dat om te buigen in kwaad. Als Hij bleef staan om een zondaar te vergeven, werd Hij ‘een vriend van tollenaars en zondaars’ genoemd. Als Hij een maaltijd at bij een vriend, werd Hij ‘een vraatzuchtig mens en een drinker’ genoemd. Hij sprak de waarheid en werd een leugenaar genoemd. Hij openbaarde de kracht van God en de godsdienstige leiders zeiden dat Hij met de duivel heulde. Waar Hij ook naartoe ging en wat Hij ook deed, altijd kwam Hij in moeilijke situaties terecht.

Maar Jezus liep nooit weg van de moeilijke plaatsen in het leven. Hij wist dat Hij de wil van de Vader deed, dus aanvaardde Hij zowel de rotsen als de honing die ze bevatten. Op een dag zei Hij tegen Zijn discipelen toen ze Hem eten aanboden: ‘Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng’ (Joh. 4:34). Hij vond de honing in de rots en die honing verzadigde Hem.

Ja, Jezus werd geconfronteerd met de rotsen van het leven, en uiteindelijk namen mensen Hem mee buiten de stad en ze kruisigden Hem op een rots, een heuvel die Golgotha genoemd werd – wat ‘Schedelplaats’ betekent – omdat hij eruitzag als een schedel. Toen Hij gestorven was, namen Zijn vrienden Zijn lichaam mee en legden het in een rots – het nieuwe graf van Jozef van Arimathea

– waar het drie dagen bleef liggen. Maar toen stond Hij op uit de doden! Van de heuvel Golgotha en uit het graf stroomt de zoete honing van verlossing – honing uit de rots!

Heb jij Christus aangenomen als jouw Verlosser? God zegt: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is’ (Ps. 34:9). Als je Christus eenmaal kent als je Redder en Heere, dan kun je de moeilijke situaties van het leven met moed en vertrouwen onder ogen zien, want God zal je ‘honing uit de rots’ geven.